

Enkele biografische gegevens van patriarch Lubomir Husar:



- °26/02/33 te Lviv
- 1944 emigreerde het gezin (mede door onveilige oorlogssituatie) eerst naar Oostenrijk (Salzburg), daarna in 1949 naar VS
- in 1969 verhuist Husar naar Rome waar hij filosofie en theologie gaat studeren (in 1972 behaalt hij doctoraat theologie)
- in 1972 treedt hij in bij de orde van Studieten
- 1973-1981 geeft hij les aan de pauselijke universiteit 'Urbaniana'
- in Rome wordt hij tot priester en later tot bisschop gewijd
- in 1993 keert hij - na 46 jaar diaspora- terug naar zijn geliefde vaderland Oekraïne en vestigt hij zich terug in Lviv
- op 26/01/2001 verkiest de synode van de bisschoppen hem tot de aartsbisschop en het hoofd van de Grieks-katholieke Kerk
- op 21/02/2001 ontvangt hij van paus Johannes Paulus de titel van 'kardinaal'

Onder de leiding van Husar zal de zetel van de Grieks-katholieke Kerk in 2005 verhuizen van Lviv naar Kiev: cf. Verruiming van de Grieks-katholieke Kerk naar Centraal en Oost- Oekraïne (i.p.v. enkel in het Westen). Hij laat aan de linkeroever van Dnipro in Kiev een Patriarchaal Sobor (kathedraal) bouwen.

Husar leidde de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk tot 2011.

Het waren 10 cruciale jaren voor de Kerk die haar identiteit opnieuw moest ontdekken en zich vestigen in een tijd vol naweeën van de post-sovjetjaren, alsook jaren van opbouw, heropstanding, met een uitbreiding naar de rest van Oekraïne en daarbuiten.

Husar stierf op een 85-jarige leeftijd, op 31 mei 2017 te Kiev en is begraven in de crypte van de Patriarchale kathedraal.

Een levensopdracht

Voor de gelovigen van de Grieks-katholieke Kerk, maar ook voor de andersgelovigen en zelfs ongelovigen is patriarch Husar een groot voorbeeld van wijsheid en een morele autoriteit geworden. Niet alleen in woorden, maar vooral zijn manier van leven is een voorbeeld van warme menselijkheid, goedheid en eenvoud. Zijn woorden weerklinken als een getuigenis in de harten van velen. Zijn levenscredo: 'Бути людиною' = 'Mens zijn/worden'.

Deze oproep staat ook gegraveerd op zijn monument te Vinnytsa, waar hij elke voorbijganger, u en mij, er blijft aan herinneren, als onze diepste en mooiste roeping én opdracht.

Opbouwen van een goed gezin, werk of samenleving, ook van de Kerk... begint hiermee: mens worden en zijn, zoals Jezus het ons voorgeleefd heeft, wij die geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis van God.

Crypte in de kathedraal van Kiev



Straatbeeld in Vinnytsa t.g.v. de onthulling van het monument Grootaartsbisschop Sviatoslav Sjevtsjoek - vorige patriarch Husar